

18/11/2013

כשפינוקיו, שמשון הגיבור מיץ פטל ובילבי נפגשו בגינה הציבורית

פרויקט חדשני לעידוד קריאה הפך את הגינות הציבוריות בפרדס חנה כרכור לגינות מספרי הילדים

השבוע הוצבו שלטים עם שמותיהם החדשים של הגנים מעוטרים באיורים הלוקחים ממחוזות הילדות (הרחוקה או הקרובה...)

למי שביקר בשבוע האחרון בגינות פרדס חנה כרכור נתגלה כי ספרי הילדים החלו "משתלטים" על הגינות הציבוריות במושבה. לכל הגינות הציבוריות ביישוב הצטרפו דמויות מקלאסיקות ספרי הילדים, כאשר כל גן אימץ את שמו של סיפור מוכר אחר החל מ-פינוקיו, בילבי, כיפה אדומה, הענק וגנו וכלה בנסיך הקטן. בגינות אלו החלה הצבתם של שלטי גן חדשים מעוטרים באיור שובה לב המספר על שמו החדש והייחודי של כל גן.

היוזמה נהגתה על ידי חברת המועצה רינה רונן אשר בקדנציה קודמת כיהנה בוועדת שמות וכן החזיקה בתיק האומנים במועצה. ההצעה אושרה במועצת העיר לפני כחצי שנה ויישומו עומד לקראת השלמה בשבועות הקרובים.

במסגרת הפרויקט אותרו איורי ילדים מכל רחבי הארץ- ממוזיאונים, מעטיפות הספרים המוכרות- מקור ומתורגמת, וחלקם פרי יצירתם של מאיירים ישראלים (כולל מאירת מקומית אחת). כל קלאסיקה קיבלה איור ברוח הסיפור וגרפיקה נלווית לשלט המוצב בכניסה לגן, כולל שם הסופר, המאייר וההוצאה לאור.

ליקוט האיורים (כולל קבלת זכויות יוצרים לרבים מהם) התגלה כמשימה ארוכה ומורכבת, אך התוצאה הקסומה היוותה תוצר ראוי למאמצים הרבים שהושקעו.

בין השמות החדשים לגינות המושבה: גן שמשון הגיבור (רחוב מלאכי), גן דוד המלך (רחוב גאולה צפני), גן המכבי (רחוב מצדה גוש חלב), גן תירס חם (רחוב הצפירה), גן התפוזים (מתוך "שביל קליפות התפוזים") (פארק נווה פרדסים), גן דרדסים (רחוב גיתית מעיינות), גן סינדרלה (רחוב גולן קורן), גן דג הזהב (רחוב דביר) ועוד....

ראש מועצת פרדס חנה כרכור, חיים געש, : " יוזמה זו משתלבת בפעילויות הרבות המתבצעות תחת המטריה של אגף החינוך לקידום ועידוד הקריאה בקרב ילדי הישוב. היוזמה החדשה מעניקה לעולם הדמיון עליו גדלו דורות שלמים ממד נוסף, ולמעשה בכניסתו לגינות השעשועים היישובית, בהם מבלה הגיל הרך זמן רב כמעט על בסיס יומי, הוא הופך לחלק אינטגרלי מהווי המקומי, משגרת היום יום של הילדים. באופן זה הילדים נחשפים למגוון רחב של קלאסיקות מספרות הילדים המהוות חלק בלתי נפרד מהתרבות הישראלית, וכן, ולאיורים המזוהים איתם המלווים את חלק מסיפורים אלו כבר עשרות שנים. "

חברת המועצה, רינה רונן, יוזמת הרעיון, מספרת: "השמות נבחרו תוך מחשבה מעמיקה המתייחסת לשמות הרחובות והשכונה, אופי התושבים וסביבת הגן. לדוגמה הפארק בנווה פרדסים הפך לגן התפוזים כמחווה ל"שביל קליפות התפוזים" של נחום גוטמן. בשכונות דתיות ניתנו שמות הלוקחים בעיקרם מסיפורי התנ"ך השונים. לשמחתנו, בספרות הילדים מגוון רחב של סיפורים מוכרים המחממים את לב הילדים וההורים גם יחד כך שיכולנו לתת מענה לכל גן וגן."

על פי רונן: "אחת ממטרות הפרויקט הייתה לתת ביטוי לאומנים ישראלים ומקומיים. כך שלצד השימוש באיורים הלוקחים מהקלאסיקות עצמן נעזרנו במאיירים מוכשרים מקומיים אשר



18/11/2013

הצליחו להפיח רוח חיים בסיפורים היפים בעט עיפרון וצבע. כאמור אחת המאיירות ליאת בנימני הינה תושבת כרכור."